

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Att bli medlem i RFSU är ett viktigt ställnings-
tagande för alla människors rätt till sin kropp och sin
sexualitet. Anmäl dig via rfsu.se/medlem



FÖR DIG SOM
GILLAR RFSU

✿
Lust är RFSU:s
medlemstidning och
kommer ut två gånger per år.

Redaktör: Ulrika Hammar
ulrika.hammar@rfsu.se

RFSU / Lust
Box 4331, 102 67 Stockholm
ISSN: 2004-1527



Festival- sommars!

RFSU pratar sex och
samspel över hela
landet

"KOM OCH TA PLATS!"

RFSU-MEDLEM OCH BLIVANDE SEXOLOG

Hanna Negash jobbar för att fler
unga i utsatta områden ska hitta
sin plats hos RFSU



Årsrapporten för 2022 är här

✿ Vad minns du av 2022? Kanske att det var året då covidrestriktionerna släppte och RFSU äntligen kunde möta människor ute i verkligheten igen. Vill du dra dig till minnes hur vi gick i Prideparader, pratade samtycke på klubbar och festivaler eller demonstrerade för aborträtten? Läs RFSU:s årsrapport: rfsu.se/arsrapport ✿

Ny adress i Stockholm

✿ I maj flyttade RFSU:s klinik, förbundskansli och RFSU Stockholm till nya gemensamma lokaler. De ligger nära Mariatorget i centrala Stockholm. Tanken är att det nya stället ska vara välkomnande och inbjudande även för förtroendevalda och anställda från andra delar av Sverige. Dessutom får RFSU-kliniken äntligen större och bättre anpassade lokaler. Vi ses på Rosenlundsgatan 9! ✿

For your f*cking freedom

✿ RFSU AB:s nya varumärkesbudskap "For the freedom of every body" har börjat synas i olika sammanhang, bland annat i en ny film! Filmens budskap är att RFSU:s produkter gör mer nytta än att bara vara säkra, sköna och högkvalitativa – vinsten från försäljningen går ju till RFSU:s arbete för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Produkterna är helt enkelt gjorda for your f*cking freedom! Se filmen på rfsu.com eller i våra sociala medier.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE

Du som får Lust är med i en växande medlemsrörelse – vi har inte varit fler sedan 50-talet. Vi medlemmar arrangerar Pride i Sölvesborg, Barnvagnsmarscher i Halmstad och pratar sex på Brännbollsyran. Vi fixar fika till medlemsmötet, delar inlägg på Instagram och skriver protokoll. Oavsett vilka uttryck ditt engagemang tar så har du gjort ett viktigt ställningstagande genom ditt medlemskap i RFSU.

Redan på 30-talet insåg Elise Ottosen-Jensen att vi behöver vara många för att kunna förändra. Därför värvade hon medlemmar, startade lokalföreningar och grundade RFSU som en demokratisk medlemsorganisation.



När RFSU nu fyller 90 år är det ideella engagemanget fortfarande en förutsättning för att vi ska kunna förändra och för att RFSU ska kunna existera. När motståndarna mot våra rättigheter mobiliserar blir det än viktigare att vi är många som i alla delar av Sverige utmanar normer, påverkar politiken och står upp för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet.

Med den här ledaren vill jag passa på att säga tack för förtroendet att få vara RFSU:s förbundsordförande under de här sex åren*. Det har varit en förmån att få företräda en rörelse som rymmer så mycket kunskap och engagemang.

Tillsammans gör vi varandra klokare, starkare och modigare!

HANS LINDE
Ordförande RFSU

*= En ordförande för RFSU kan sitta i max sex år. Vid kongressen i juni beslutas vem som blir Hans Lindes efterträdare.



Hiss

Allt fler unga använder kondom och RFSU AB:s försäljning slår rekord. Lusten lever!



Diss

Florida utvidgar "Don't Say Gay"-lagen och förbjuder samtal om hbtqi-frågor i skolan.



FOTO: RFSU

1988

På 80-talets somrar kuskade RFSU:s Kärleksbuss land och rike runt. På badstränder, tältplatser och uteställen dök RFSU:s sexualupplysare upp, parkerade sin buss och började dela ut kondomer och prata om säkrare sex. Här är bilder från Öland, Skåne, Blekinge och Gotland. Glad sommar!

Hallå där ...

Paulina Gustafsson! Du är ordförande för RFSU Halland.

Text: Ulrika Hammar

RFSU Halland är i år värd för RFSU:s kongress. Hur kommer det sig?

– Vi var ett gäng som skickade in en ansökan om värdskap vid en nationell medlemsträff för ett år sedan. Motiveringen var att vår lokalförening fyller 10 år och att det vore roligt att få uppmärksamma och fira det tillsammans med andra RFSU:are i samband med kongressen. Valet föll på oss och det är vi jätteglada över!

Vad innebär det att vara kongressvärd?

– Vi har varit delaktiga i planeringen och utförandet av kongressen. Vi har kommit med förslag på lokaler att vara i, både för möten och fest. Vi har också hjälpt till att lyfta in inslag och inspiration från Halland så att det märks att kongressen är just här.

Vilken betydelse har det för er?

– Jag tror att det varit en morot för våra redan aktiva medlemmar att engagera sig ännu mer. Jag hoppas också att det innebär att fler får upp ögonen för RFSU Halland som en aktiv, rolig förening. Det kan leda till fler lokala samarbeten och medlemmar.

Vad har du för tips till de lokalföreningar som vill ansöka om att bli kongressvärd nästa gång (=2025)?

– Det är bra att vara ett gäng som redan vid ansökan är beredda att jobba med frågan när det väl blir dags. Det krävs inte särskilt många, men man behöver vara dedikerad. Sedan är ju det fina med RFSU att alla lokalföreningar har möjlighet att ta på sig ett sådant här uppdrag, för man får så himla bra stöd från centralt håll!

Vad har RFSU Halland på gång i övrigt?

– Vi kommer att synas under Halmstad Pride i september. Sedan fortsätter vi vår spännande sexualupplysning för värnpliktiga, vilket vi gör i samarbete med Halmstads Soldathem och Försvarshälsan.

Vad är du mest stolt över som ordförande för RFSU Halland?

– Över det stora engagemanget i föreningen, både hos de som är med nu och de som var med vid starten för tio år sedan. Man känner att det finns väldigt mycket driv och kompetens. Vi har många aktiva medlemmar. Alla är inte med på allt, men många är med på något vilket får RFSU Halland att fortsätta leva och frodas. ✨

FOTO: MARITA SUNDGREN



RFSU Halland

- ✨ Bildades i juni 2013.
- ✨ Har idag 122 medlemmar.
- ✨ Vill du komma i kontakt med föreningen? Mejla halland@rfsu.se

90 ÅR!

FOTO: ARAB



✨ I år fyller RFSU 90 och det ska firas! Den 21 oktober bjuder vi in till en huldag på Stadsmuseet i Stockholm. Kom och lyssna på föredrag och panelsamtal om de stora förändringarna som skett i frihetens och sexualitetens namn under de senaste 90 åren. Vi ser tillbaka och blickar framåt i frågor om maskulinitet, relationer, frihet och politik, styrning och skam. ✨

Happy Pride!

✨ Flera av RFSU:s lokalföreningar firar pride runt om i Sverige i sommar och under hösten. Kontakta din lokalförening för att se hur du kan delta och bidra.

Har du ingen lokalförening på just din ort? Hör av dig så skickar vi en snygg RFSU-t-shirt med regnbågs-tema som du kan använda i en prideparad eller annan prideaktivitet!

Mejla dina kontaktuppgifter till aktiv@rfsu.se och skriv Pride i ämnesraden. ✨



FOTO: ROGER NELLJÖ

RFSU Stockholm lanserar kafékvällar

✨ Från i höst kommer RFSU Stockholm att anordna kafékvällar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Konceptet är hämtat från RFSU Malmö som på detta sätt sedan flera år tillbaka skapat en viktig, sexualupplysande mötesplats. Datum är inte spikade, men hör av dig till projektledare Naomi Gruszka så får du mer information inom kort: naomi.gruszka@rfsu.se ✨

FOTO: ANNIKA ÅSÄTER



Dare to Care-sommaren - större än någonsin!

✨ Ska du på någon av sommarens alla festivaler? Du håller väl utkik efter RFSU:s Dare to Care-kampanj! Från Umeå i norr till Helsingborg i söder kommer vi att finnas och prata ömsesidighet och dela ut kondomer. Missa inte heller våra nya gnuggistatueringar! ✨

Barnvagnsmarschen i september

✨ Nu är det spikat: Den 2-3 september går Barnvagnsmarschen, RFSU:s viktiga kampanj mot mödradödlighet, av stapeln! Tyvärr har de pengar från Sida som tidigare finansierat kampanjen dragits in, vilket gör att den behövt minska i omfattning. Vi är jätteglada över alla de lokalföreningar som trots detta fortsätter sitt starka engagemang för frågan. Du som är medlem och sugen på att engagera dig i Barnvagnsmarschen - kontakta din närmaste lokalförening! ✨



FOTO: DANIEL IVARSSON

Vad är det bästa med att vara RFSU-informatör?

MIRANDA FREDRIKSSON
RFSU Örebro



– Att märka att jag gör skillnad. När någon kommer efteråt och tackar känns det som att de fått med sig något och att jag gjort något viktigt. Då går jag därifrån och är glad en vecka framöver.

NICOLE VOIGT
RFSU Malmö



– Stunden när man ser den där gnistan tändas hos någon man pratar med som betyder att den lär sig något nytt, eller ser saker från ett nytt perspektiv. Den stunden lever jag för.

SIMON OHM
RFSU Örebro



– Det är tacksamt att de man pratar med alltid är intresserade av ämnet. Så tycker man om att prata om sex är det världens bästa jobb. Det finns alltid ett intresse av att höra mer och att delta i samtalen. Glöden som tänds i gruppen är något av det bästa.

MOA JOHANSSON
RFSU Stockholm



– Att få en inblick i ungdomsvärlden igen. Det är intressant att det jag och mina klasskompisar funderade på när vi gick i skolan är lite samma tankar som kommer upp i klassrummen idag.

JONAS SÖDERBLOM
RFSU Stockholm




– Att få prata om ämnet och informera om det här som är så viktigt. Det är också kul att ha kunskap som andra söker, det blir en liten egoboost. Jag kan få ungdomarna att lyssna.

Sugen på att bli informatör? Mejla ditt intresse till ellen.berkemar@rfsu.se

Hanna Negashs plan är att bli sexolog – och engagemanget i RFSU har tagit henne närmare drömmen. Nu vill hon arbeta för att fler ska hitta en självklar plats i organisationen.

Text: Ulrika Hammar Foto: Daniel Ivarsson

ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FLER



Trots att fiket just denna dag är fullt av folk med sådär färgglada kläder som bara 55-åriga kvinnor kan ha, lyser Hanna Negash upp hela stället när hon sveper in. Flärdfull, med långa naglar och snyggt läppglans, samtidigt jordnära med sin nyfikna blick och stora leende. Och sin skånska, som nu beställer en lunchmacka utan att tveka:

– Jag tar alltid samma sak. Den är så himla god, jag vågar inte välja något annat.

I andra delar av tillvaron tycks Hanna göra precis tvärtom: Ta stora tuggor av allt vad livet har att erbjuda.

Det räcker med att se på hennes engagemang i RFSU. 2019 gillade hon RFSU:s sida på Facebook, och nu, fyra år senare är meritlistan lång: Informatör, både inom

skolan och Dare to Care, informatörsutbildare, projektmedarbetare och kursledare i antirasism.

– RFSU har gett mig så mycket: nya färdigheter, större ambitioner, tydligare mål. Och så har jag kommit närmare min stora dröm om att bli sexolog.

DET VAR NÄR HANNA NEGASH var 17 år och gick förbi en tidningskiosk som drömmen väcktes. Det var inte själva löpsedeln till kvällstidningen som talade till henne, utan en liten ruta nere i högra hörnet där det stod: "Har du problem med sex och relationer? Fråga sexologen!"

– Syokonsultenten ville få oss att välja karriär, men jag fick kalla kårar av att behöva välja ett yrke som man skulle ha resten av livet. Så såg jag den här yrkestiteln och allt föll på plats: Det var sexolog jag ville bli!

Efter gymnasiet blev det några ströjobb och ett par terminer kinesiska på Uppsala



"Det har varit lätt att utvecklas inom RFSU. Om en kollega tror på mig, då vill jag gärna prova, även saker jag inte gjort förut. Det värmer mitt hjärta att alla här har möjlighet att utöka sitt engagemang utifrån sina förutsättningar."

”Jag kan se med egna ögon att vi har fått större mångfald inom RFSU Stockholm. Att det är fler icke-vita som går informatörsutbildningen och sitter i styrelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.”



”Det är lätt att som organisation bli bekväm och tänka att man gjort tillräckligt när man har fått in en liten kvot som bryter mot normen. Men att jobba antirasistiskt är inte något man bockar av utan ett ställningstagande. Det arbetet tar aldrig slut.”

universitet innan Hanna Negash tog tag i sin dröm. I dag pluggar hon till socionom med siktet inställt på att så småningom ta en master i sexologi. Ett stort stöd i karriärvalet var sexologen Leigh Norén, som Hanna fick kontakt med via Facebookgruppen Streetgäris. Leigh mötte upp Hanna på en fika och berättade om yrket och de olika vägarna att ta sig dit. Allt sammanföll med informatörsutbildningen hos RFSU Stockholm där Hanna fick vara ute i skolklasser och prata om sex och relationer.

I dag vill Hanna Negash öppna dörrar för andra, såsom hon själv fått hjälp av sin omgivning. Ett sätt att göra det på har varit inom RFSU-projektet ”Det handlar om mig” som fått unga i socioekonomiskt utsatta områden att engagera sig i frågor som rör SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

– Alla hittar inte självmant till RFSU. Då behöver vi söka upp dem där de är, berätta vad RFSU gör och säga: ”Ni ska veta att det finns gott om plats för er, för utan ert inflytande, perspektiv och hjärtefrågor så brister vi som organisation. Vi har en etablerad plattform, kom och ta plats!”

Nu hoppas Hanna på fler projekt som ”Det handlar om mig”, annars blir det bara snack och ingen verkstad, menar hon.

– Vi kan inte säga att sexualupplysning är något alla har rätt till och sen inte göra allt vi kan för att nå ut till alla. Det har RFSU som organisation inte råd med.

I HÖST SKA HANNA NEGASH göra praktik hos DeJusticia, en människorättsorganisation i Bogotá, Colombia. Under tiden får hon sätta RFSU-engagemanget på paus. Men hon räknar med att komma tillbaka i full kraft när hon sätter sin fot i Stockholm igen.

– Jag har inga planer på att avsluta mitt engagemang inom RFSU. Det vore jättenajs att göra det till en livslång grej. ✿



Nytt nummer ute nu!



Wow!

Tidningen för unga 9-12 år.
Tema vänskap och kärlek.
Beställ enstaka exemplar eller till hela klassen på:

www.rfsu.se/wow



På 50-talet behövde den som ville göra abort träffa en abortkurator innan ingreppet eventuellt kunde beviljas. Ulla Kristensson var en av dem som utförde de djupt personliga utredningarna.

Text: Ulrika Hammar

"JAG ÄR JU EN BIT AV RFSU:S HISTORIA"

Ulla Kristensson är 93 år gammal. Kanske är hon den enda nu levande person som kan berätta hur det var att jobba nära RFSU:s legendariska grundare Elise Ottesen Jensen, Ottar. Då, 1953, var Ulla nyutexaminerad socionom och fick ett vikariat som abortkurator på RFSU. Här blev hon sedan kvar i flera år.

– Jag visste knappt vad aborter var. Jag visste inte mycket om RFSU heller. Men jag skickade in en ansökan, blev kallad till intervju, och fick jobbet. Det

säger ingenting om hur duktig jag var, bara hur stort behovet av abortkuratorer var.

NÄR OTTAR BILDADE RFSU 1933 befann sig stora delar av befolkningen i fattigdom. Många kvinnor levde i skräck för att bli gravida. Tiotusentals osäkra aborter utfördes varje år av kvacksalvare på grund av den stränga abortlagstiftningen.

Rätten till abort, preventivmedel och sexualun-

dervisning var några av de frågor Ottar och RFSU kämpade för redan från starten. På 50-talet, när Ulla började jobba som abortkurator, kunde man ansöka om abort och få den beviljad om det fanns särskilda medicinska eller psykosociala skäl. Men först efter en lång och djupgående utredning som abortkuratorerna gjorde.

– Man kunde söka abort via kommun, lands-ting, RFSU och kyrkan. Det gick till så att en kurator gjorde en utredning, och några så in i helsefyr noggranna utredningar har aldrig funnits. Man gick in på bara skelettet på den stackars kvinnan, man skulle veta allt om henne. Hennes hälsa, jobb, familj, fritidsintressen, allt. Jag kan inte komma på något vi inte skulle ta reda på.

När kuratorn gjort utredningen gick fallet vidare för en rättspsykiatrisk bedömning. De båda utlåtandena skickades sedan till Medicinalstyrelsen som fattade det avgörande beslutet. Ulla kände att hon hade stor påverkan på utfallet.

– Det var i gråzonen mellan hälsa och sociala



Maria Sveland intervjuar Ulla Kristensson till RFSU:s podd Body Rights.



Några av Ulla Kristenssons egna fotografier av Ottar. Till vänster Ottar i samtal med Dr Lewine från IPPF och till höger med en kollega från RFSU:s mottagning.

förhållanden som kuratorns jättesvåra uppgift kom in i bilden. Det var fruktansvärt svåra avgöranden. Men jag upplevde att jag hjälpte kvinnorna, det gjorde jag.

RFSU var vid den här tiden både väldigt känt och lite anonymt. Alla visste vad RFSU var samtidigt som ingen riktigt visste var verksamheten bedrevs. Men på Kungsgatan 37 hade RFSU en

butik och en mottagning. Här fanns också läkare, barnmorskor, Sveriges två första sexologer och så abortkuratorerna. Ute i offentligheten syntes organisationen emellertid desto mer.

– Det fanns en stor nyfikenhet hos allmänheten. RFSU sa, skrev och tyckte det många andra tänkte men inte vågade uttala.

En bidragande orsak till organisationens mod

Fler foton från Ullas fotoalbum. Längst upp till höger, en bild på Ulla själv.



Långa samtal

✿ Ulla hade 3-4 samtal om dagen, både med den abortsökande och hennes närmaste omgivning.

✿ Det första samtalet med den abortsökande tog alltid minst två timmar.

var förstås grundaren Ottar. Ulla beskriver henne som en person som alltid gick rakt på sak och inte tyckte om kallprat.

– Hon kom alltid släntrandes. Ja, hon rörde sig faktiskt inte som andra, hon slängde liksom med benen. Jag tyckte väldigt mycket om henne, men minns henne också som krävande. Visserligen bad hon snällt, men man visste att det inte var ett önskemål utan ett krav.

EN FREDAGSEFTERMIDDAG när Ulla skulle gå på helgledigt kom Ottar med en bok som hon ville ha recenserad till nästa nummer av Populär tidskrift för sexuell upplysning som RFSU gav ut. Ulla tänkte att om hon jobbade hela helgen skulle hon kunna hinna. ”Tack.” sa Ottar, och tillade, utan en

tillstymmelse till ironi: ”Trevlig helg!” Ulla tittade på boken hon fått i sin hand och såg till sin stora lättnad att den var tunn. Det här skulle inte ta så lång tid.

– Först när Ottar gått upptäckte jag att boken var på japanska! Och jag som inte kunde ett enda ord. Men veckan därpå lämnade jag in recensionen till tryckeriet. Jag hade fått tag på en översättare som gått med på att jobba på väldigt kort varsel. När Ottar begärde något så fixade man det. Det var bara så!

Den dagen Ulla sa upp sig för att hon fått ett erbjudande om arbete som kurator på landstingets familjerådgivningsbyrå i Uppsala grät Ottar.

– Det är den enda gången jag sett henne gråta. ”Ulla, jag vill inte mista dig!” sa hon. Men efter ett



4 560

✿ Så många beviljades abort år 1955 (källa: SOU 2005:90 Abort i Sverige). Samma år genomfördes uppskattningsvis cirka 15 000 illegala aborter.

tag tillade hon: ”Jag tycker att du gör rätt. Du är ung, det är klart att du ska gå vidare.”

Ulla fortsatte sin yrkesbana som kurator genom livet. Lärdomarna hon tog med sig från RFSU var många.

– Framför allt lärde jag mig att säga sanningen. Att inte slå in saker i alltför många vackra papper utan presentera verkligheten så nära det bara går. Svåra besked behöver givetvis läggas fram med känsla, men man måste vara orädd när man gör det. ✿

FRÅGA RFSU:S EXPERT

Kajsa Hagberg är barnmorska på RFSU-kliniken.



Vad önskar du att folk kände till om sina könsorgan?

SVAR: Att könsorganen går igenom förändringar genom livet precis som resten av kroppen gör. Ibland kan det vara förenat med sorg och besivelse om könsorganet inte ”fungerar” som tidigare. Många gånger går det att få hjälp, till exempel av hormonell behandling mot torra slemhinnor under och efter klimakteriet eller med medicinsk hjälp vid erektionsproblem. Det kan även kännas bra att prata med någon om man upplever att sexlivet och relationer påverkas negativt av förändringar i könsorganet. Man kan behöva hjälp för att landa i acceptans över förändringarna eller med att tänka över hur man kan ha sex på andra sätt än tidigare. På RFSU-kliniken kan du få hjälp inte bara av oss barnmorskor utan även av en psykoterapeut eller familjerådgivare med bred sexologisk kompetens. ✿

Jag vet att herpes inte ingår i smittskyddslagen. Tycker du ändå att jag ska berätta för dem jag har sex med att jag har herpes?

SVAR: Vi får dagligen frågor om herpes på RFSU-kliniken. Tyvärr finns det kvar ett stigma kring herpes, trots att det är ett av de vanligaste virusen som finns som smittar via kroppskontakt. Herpes faller inte inom smittskyddslagen, du har alltså

ingen skyldighet att berätta att du har herpes. Du får helt enkelt själv avgöra om du vill berätta eller inte. Min erfarenhet är att de flesta som har fått herpes funderar mycket kring hur man ska göra eftersom man inte vill smitta andra personer. Vi barnmorskor brukar försöka avdramatisera det hela, informera om hur vanligt det är och berätta att man är mest smittsam vid skov. ✿



ILLUSTRATIONER: EVA FALLSTRÖM

UNDER LUPP

Vi sätter tänderna i ett ämne som berör och engagerar världen över.

LÄRA UT SEX UTAN "SEX"

I många länder är ordet sex så laddat att det inte ens kan stå med på schemat. RFSU stöttar partnerorganisationer som jobbar för att innehållet i lektionerna ska vara enligt Unescos rekommendationer*.

Text: Ulrika Hammar



Skolelever på Beung Preah High school i Kambodja.

Pusslet som CIES har tagit fram används i sexualundervisning för yngre barn.



BOLIVIA

✿ I Bolivia används begreppet CSE (Comprehensive Sexuality Education). Landets sexualundervisning har tagit flera viktiga steg när det kommer till att förebygga ungdomsgraviditet och sexuellt våld mot flickor och ungdomar. Men ännu mer behöver göras för att sexualitet ska tas upp på ett mer integrerat sätt och inkluderas i flera skolämnen. RFSU:s partnerorganisation CIES arbetar tillsammans med utbildningsdepartementet för att ämnen som rätten till abort, icke-diskriminering av hbtqi-personer, feminism och intersektionalitet ska inkluderas i undervisningen. CIES utbildar också lärare och utvecklar stödmaterial.



Nowaii Ida Kaiser är chef på Rural Women Rights Structure i Liberia

LIBERIA

✿ – I städerna säger man CSE, men här på landsbygden kallas sexualundervisningen "man and woman business". Att nämna ordet sex anses vara respektlöst och oförskämt. Innehållet i undervisningen överensstämmer dock väl med Unescos definition, berättar Nowaii Ida Kaiser, chef för RFSU:s partnerorganisation RWRS.

GHANA

✿ I Ghana heter sexualundervisningen "Reproductive health education".
– Eleverna får lära sig om puberteten, reproduktion och hur man kan skydda sig mot hiv. Men ingenting om exempelvis könsroller eller könsbaserat våld. Uttrycket CSE går inte att använda för det tolkas som att det innehåller information om hbtqi-frågor. Man är rädd att det leder till att unga fattar egna beslut om sin sexuella identitet och läggning, berättar Augustina Dechegme Achigibah från Youth Harvest Foundation Ghana.



KENYA

✿ I Kenyas gymnasieskolor kallas sexualundervisningen för "Life skills".
– Det omfattar frågor som avhållsamhet samt förebyggande av sexuellt våld och övergrepp. Information om preventivmedel, kondomer och sexuell hälsa tas enbart upp ytligt och sexuell njutning inte alls, berättar Humphres Evelia från The Centre for the Study of Adolescence. RFSU stödjer CSA:s påverkansarbete med att få in sexualundervisning i den nationella läroplanen. Det görs genom att öka förståelsen för betydelsen av sexualundervisning för unga, bland beslutsfattare och andra aktörer.



CSA har utvecklat ett spel för att lära unga om sex och relationer.

GEORGIEN

✿ I Georgien ingår sexualundervisningen i skolämnen biologi respektive medborgarskap. Men man säger inte sexualundervisning utan lektioner i "healthy lifestyle issues".
– Tyvärr handlar det mest om reproduktiv hälsa och inte så mycket om sexuell njutning eller hbtqi-frågor. Tanadgoma arbetar för att sexualundervisningen ska följa Unescos standard, men det möter motstånd från religiösa och högerextrema krafter. Vi hoppas ändå att innehållet i undervisningen breddas när läroplanen förnyas 2025, säger Khatuna Khajomia från RFSU:s partnerorganisation Tanadgoma.



SRI LANKA

✿ Sexualundervisning ingår i det som heter "Health and physical education". Undervisningen inkluderar reproduktiv hälsa och familjebildning. Fokus ligger på anatomi och förändringar som sker under puberteten. Frågor som rör könssjukdomar, relationer och sexuella rättigheter tas inte upp. Undervisningen skiljer sig åt mellan skolor och mellan lärare.
– Många konservativa grupper menar att sexualundervisning leder till promiskuitet och går emot traditionella värderingar. Dessa grupper är helt emot sexualundervisning i skolorna vilket gör det svårt för regeringen att implementera det på bredare front, berättar Desaree Soysa från FPA Sri Lanka.

* Enligt Unesco bör sexualundervisning, kallat Comprehensive Sexuality Education (CSE), ge ett helhetsperspektiv och ta upp frågor om sexuell hälsa, såsom graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar, men också normer kring sexualitet samt sexuella rättigheter.